

## **Wat is geloven?**

Geloven is niet het er op na houden van een religie;  
het is je begeven in een relatie.

Geloven is niet alleen een kwestie van zienswijze;  
het is ook een zijnswijze.

Geloven is niet het hardnekkig product van je opvoeding; het is de meest  
behartigenswaardige verworvenheid van je volwassenheid.

Geloven is niet overal een afdoend antwoord op weten; het is wel de goede  
vragen durven stellen en proberen zelf een antwoord te zijn.

Geloven is niet alleen je aanvaard weten door de ander;  
het is ook het willen aanvaarden van de ander.

Geloven is niet alleen een kwestie van de zondag;  
het is wel óók een kwestie van de zondag.

Geloven is niet net doen of het niet erg is om te moeten sterven;  
het is wel weten dat de dood het laatste woord niet heeft.

Geloven is:  
Afzien van jezelf, opzien naar God, omzien naar de ander,  
uitzien naar de toekomst.

*(auteur onbekend)*