



DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE HOORN

PERSBERICHT

Hoorn, 26 augustus 2013

Leeskring in het Foreestenhuis over kwetsbaar leven Driemaal 'De berg van de ziel' (Christa Anbeek en Ada de Jong)

Op drie dinsdagochtenden in het najaar wordt in het Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn, het indrukwekkende boek 'De berg van de ziel' van Christa Anbeek en Ada de Jong besproken. Deelnemers lezen in principe vóór de bijeenkomst het deel van het boek dat aan de beurt is. Data: 10 september, 8 oktober, 12 november (telkens eenderde deel van het boek tevoren te lezen). Tijd: van 10 tot 12 uur. Info en opgave: Bert Dicou, bert.dicou@gmail.com, tel. 0299 437 509. Kosten deelname: geen, maar een kleine bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld.

Over het boek:

“Als iemand weet wat kwetsbaar leven is, is het Ada de Jong wel. In de zomervakantie van 2008 verongelukten haar man en drie kinderen, tijdens de afdaling van de Italiaanse Mont Dolent. Sindsdien leeft Ada met de vraag: hoe verder, nu alles volkomen anders is? Christa Anbeek, theoloog, verloor op jonge leeftijd haar ouders en broer en enkele jaren geleden haar partner. Hun ervaringen vormen de basis van dit boek. Ze behandelen deze aan de hand van de oervragen van het geloof, die ze echter beantwoorden op een persoonlijke, seculiere manier.”

Het boek is te koop in de boekwinkel; het kost € 17,95. Christa Anbeek & Ada de Jong, *De berg van de ziel. Een persoonlijk essay over kwetsbaar leven*. Ten Have, 2013. ISBN 978 90 259 0283 4.

//////////EINDE PERSBERICHT//////////

Voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

- ds. Bert Dicou, Veenweidestraat 2A, 1441 NH Purmerend, tel. 0299 437 509, e-mail bert.dicou@gmail.com
- Clemence Kik-van Gils (cie. Publiciteit Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn), tel. 0229 232 608, e-mail clemencekik.1@kpnmail.nl

Zie ook www.foreestenhuis.nl